



Onderweg naar de fotosessie deed zich het volgende gesprek voor:

V1*: “Hey, Vladimir, heb je dat stickertje van jou kerkje wel bij je?”

V2*: “Uhhh, even voelen...: ja, daar heb ik hem!”

V1 : “Moet je hem dan niet ergens opplakken...?”

V2 : “Uhhh, ja is goed. Hier dan maar?”

V1 : “Moet ie niet op z’n kop?”

V2 : “Uhhh, ja.... of liever uhhh, toch maar niet... Dan zien ze waar we voor staan...of uhhh zitten !”

V1 : “ Ha,ha,ha,ha,ha,ha....”

V2 : “Ha,ha,ha,ha,ha,ha....”

“Ha,ha,ha,ha,ha,ha....”

- V1 = Vladimir
- V2 = Kirill